

## Faglig rapport for ophold ved Det Danske Institut 1.6.-30.7.2017

Postdoc, ph.d. Signe Meisner Christensen

AAU, Create og ZHdK

### Opholdets formål

Formålet med mit ophold har været at undersøge, hvordan samtidskunstbiennalen Documenta 14 (D14) opererer i Athen, herunder hvilken infrastruktur og hvilke samarbejder med selvinstiterende initiativer i Athen, som biennalen har etableret under det offentlige program: *The Parliament of Bodies*. Undersøgelsen har fungeret som et delstudie i mit 2-årige Mobilex postdoc-projekt *Inventing New Strategies for Art Institutions*, som jeg udfører ved Hochschule der Künste i Zürich.

### Fagligt udbytte

Den tese, som skulle testes, har været, at der findes en diskrepans mellem D14s produktionsform og kurator Adam Szymczyks eksplicitte diskursive rammesætning "learning from Athens". Szymczyks diskursive rammesætning af D14 har signaleret en hensigt om at ville åbne biennalen for praksisformer, hentet fra alternative solidaritetsformer – også kaldet *commoning* praksisser. Den påstand, som jeg er taget hertil for at undersøge, har været, at der på forhånd eksisterer en uforenelighed mellem på den ene side institutionen Documenta, forstået om et specifikt system til at forvalte udstillingsprincipper, organisere rum, tid, kommunikation, og på den anden side alternative organiseringer af kulturel produktion, som udspiller sig i Athen. Med udgangspunkt i S. Mezzadra og B. Neilsons teori om magt som "tildelinger af differentierede pladser i et organiserende hierarki", samt J. Rancières begreb om *det politiske* som en grundlæggende strid om, hvordan verden organiseres, har jeg haft som sigte at undersøge hvordan det politiske forhandles i den proces, som "learning from Athens" har dannet rammen om. Udover et nærstudie af selve udstillingsformatet, de stedsspecifikke kunstprojekter i Athen og biennalens offentlige program, har jeg opnået værdifulde informationer og viden fra koordinatore for The Apatride Society, The Cooperativist Society og besøg på Victoria Square Project. Denne viden om, hvad der har været muligt, og hvad der ikke har været muligt i konkrete samarbejder mellem *The Parliament of Bodies* og lokale aktører fra selvorganiserede kooperativer, har tilført mit projekt et vigtigt empirisk materiale, som jeg kan bruge, når jeg skal arbejde videre med den teoretiske udvikling og diskussion

af projektet. Et led i dette arbejde vil bestå i at udgive en artikel baseret på Athen-casen. Som en ekstra bonus fik jeg muligheden for at deltage ved kongressen UniverSSE, for Social Solidarity Economies på Landbrugsuniversitetet i staten af juni. Her kunne jeg danne mig et overblik over nogle af de mange commoning initiativer som er aktive i Athen.

### **Etablering af forskningskontakter**

Men en ligeså vigtig del af udbyttet ved DIA har været etablering af forskningskontakter. Forud for mit ophold havde jeg etableret kontakt til Institut for Social Antropologi ved Pantheon Universitetet og havde en officiel invitation fra professor Athena Athanasiou om et gæsteforskerophold. Professor Athanasiou har været en vigtig kontakt både som samtalepartner her i Athen og som formidler af kontakter til relevante personer og organisationer i det græske politiske og kunstteoretiske felt. Også kontakten til Gigi Argyropoulou fra Green Park-initiativet og professor Stavros Stavrides fra Arkitektskolen ved det Tekniske Universitet har været udbytterig.

### **Rammerne på DIA**

Miljøet i gæstehuset Herefondos 12 har været berigende på mange måder. Jeg har sat stor pris på den faglig udveksling med mine samboere på tværs af fagskel, og jeg har fundet faglige fællesinteresser med postdoc Nicolai Mariegaard omkring nye selvinstiterende demokratibevægelser. Vi taler på den baggrund om at organisere et seminar i 2018. Jeg har haft mulighed for at arbejde på biblioteket på Pantheon Universitet. Men jeg har ofte benyttet læsesalen på Det Nordiske Bibliotek, hvor der er gode faciliteter og dejlige arbejdspladser. Personalet på DIA har været yderst hjælpsomme og gæstfrie værter. Blandt andet har de organiseret kaffemøder, hvor man kunne møde de andre beboere, samt stillet sig til rådighed hvis man havde praktiske spørgsmål. Jeg har også benyttet mig af muligheden for at få besøg af min kæreste, hvilket har gjort det lettere for mig at få familielivet til at hænge sammen med forskningsjobbet. Det betyder også meget.

Tusind tak for et dejligt og meget udbytterigt ophold!

Signe Meisner Christensen