

Odense, 29. august 2021

Det Danske Institut i Athen

Att.: Kasper Thormod

Rapport vedrørende mit ophold på Det Danske Institut i Athens gæstehus i Herefondos 12. 17. – 31. juli 2021

Jeg er igennem årene kommet meget i Athen, dels på grund af min interesse i det klassiske Athen og filosofi, som udvikledes her, dels en fascination af det moderne Athen, der tillige er blevet mit fristed for den danske jul.

Jeg har boet på hotel, hvor jeg har valgt nogle, der samtidigt med god beliggenhed rummede faciliteter til at kunne arbejde med studier samt ikke mindst skrivning. Af uddannelse er jeg idéhistoriker, men arbejdsmæssigt ansat som forsker i internationale politiske forhold med fokus på Mellemøsten samt USA's, respektive Kinas Mellemøstrelationer. Da disse emner ikke umiddelbart begrundede studieophold i Athen, har jeg afholdt mig fra at søge stipendieophold ved instituttet, men da jeg blev klar over via instituttets hjemmeside, at det er muligt at søge om ophold med egenbetaling har jeg været interesseret i det. Tidligere bookinger måtte dog aflyses på grund af covid-19 pandemi. Jeg var imidlertid begunstiget af muligheden for ophold i gæsteboligen i juli 2021, hvilket jeg benyttede mig af og ser tilbage på med taknemmelighed.

Jeg ville benytte opholdet til to skriveprojekter: (1) Et bidrag til det nordiske tidsskrift for Mellemøststudier, Babylon, skulle efter peer review revideres en del, hvilket den ene uge gik med. Artiklen er bidrag til et festskrift, der udkommer som særnummer af Babylon, og den undersøger 'sekulariseringstesen' som den især er formuleret af den tyske filosof Jürgen Habermas i forhold til den politiske krise i Libanon. Under opholdet blev artiklen skrevet igennem samt forsynet med en del referencer i forhold til dens forskningsspørgsmål. Efterfølgende er artiklen uden videre krav accepteret til udgivelse. (2) Den anden uge blev brugt til færdigskrivning af et kapitel til en 'Routledge Handbook on China in the Persian Gulf'. Kapitlet blev sendt til redaktøren i slutningen af opholdet og er stadig i peer review proces. Som sådan fik jeg optimalt udbytte af mit ophold i forhold til, hvad jeg havde planlagt og forventet.

Jeg var meget glad for faciliteterne i gæstehuset, benyttede mig en del af køkkenet og nød meget værelset. Jeg synes også, det er interessant, hvor meget klimaet faktisk organiserer ens rytme: tidlig op at arbejde indtil frokost, herefter siesta, et par timers arbejde og endelig middag i byen. Det fungerede perfekt for mig.

Endelig vil jeg tilføje, at opholdet i Athen faktisk også, omend conamore, fik et specifikt Athen aspekt: Jeg bemærkede moskeen ved Monastariki og nævnte den for min medbeboer i gæstehuset, seniorforsker John Lund fra Nationalmuseet, der venligt sendte mig PDF af sin artikel i Sfinx om det osmanniske i det moderne Athen. Den brugte jeg sig som guide til at udforske akkurat de få bevarede osmanniske efterladenskaber i byen. Derudover vandrede jeg rundt i indvandrekarterne og noterede mig den afrikanske og mellemøstlige indflydelse i bydelene. I forlængelse heraf kan jeg sagtens forestille mig, at jeg ved fremtidige besøg i Athen vil gøre mere ud af at udforske betydningen af den mellemøstlige indvandring i byen.

Konkluderende vil jeg sige, at mit ophold i Det Danske Instituts gæstehus entydigt var en succes, idet jeg arbejdsmæssigt fik det ud af det, jeg havde sat mig for, og samtidigt fik en dejlig oplevelse ved at bo fantastisk i den bedste del af Plaka og nyde godt af gæstehusets faciliteter. Som en ekstra gevinst fik jeg kontakter til det danske Athen-netværk. Jeg håber meget at kunne komme tilbage!

Med venlig hilsen

Lars Erslev Andersen