

Rapport om ophold ved DIA september-oktober 2018

Jeg var på ophold på det Danske Institut i Athen i periode 3. september til 29. oktober 2018, i forbindelse med arbejdet på mit speciale i historie på Københavns Universitet. Formålet med opholdet var på den ene side at få arbejdsrum og ro på instituttet, hvilket gav mulighed for en koncentreret skriveproces, og på den anden side at byen gav mulighed for at bruge de forskningsbiblioteker, som er placeret på de forskellige arkæologiske skoler i Athen.

Emnet for mit speciale er private foreningers indvirkning til integration af immigranter i det hellenistiske athenske samfund. Jeg fik under mit ophold udarbejdet de første udkast til vigtige kapitler i specialet. Jeg brugte dagene på arbejdet med specialet både på Nordisk Bibliotek, hvor jeg fik tildelt en fast læseplads i perioden, og i instituttets bolig ved Maggina i Neos Kosmos, som også tilbød glimrende rammer for arbejdet. Jeg benyttede mig også af adgangen til biblioteket tilknyttet Deutsche Schule Athen, til at finde supplerende materiale, som ikke var tilgængeligt på Nordisk bibliotek. Alt i alt var jeg rigtig godt tilfreds med både de fysiske rammer og den fokus og koncentration til arbejdet, som opholdet gav mig.

Det faglige miljø og de arrangementer, som er i Athen, var også med til at inspirere og styrke min motivation for arbejdet med specialet. Jeg oplevede gode arrangementer både på det Danske Institut, det Norske Institut og den Britiske Skole. Særligt det Danske Instituts konference d. 29-30. september *From Homer to Hatzi-Yavrouda – Aspects of oral narration in the Greek tradition*, hvor jeg deltog i lørdagens foredrag om mundtlige traditioner i antikkens Grækenland, fik betydning for mine overvejelser om hellenistiske indskrifters funktion og plads i et samfund, der især hviler på mundtlig spredning af viden. Det var et stærkt indspark for en historiker, der jo ellers i løbet af 5 år har fået banket ind, at mit udgangspunkt er de skriftlige vidnesbyrd, vi stadig har.

Jeg benyttede desuden nogle af weekenderne til at opleve en del af landskabet rundt om Athen, som jeg ikke tidligere har haft lejlighed til at se, og fik således en bedre generel forståelse for Athens omgivelser i antikken. Jeg var særligt begejstret for mine udflugter til Sounion, Eleusis og vandretur på Mount Parnitha, men også mine oplevelser i Lavrion, Korinth og Theben, gav stof til eftertanke. Desuden kunne jeg igen fordybe mig i museer og arkæologiske sites i selve Athen, hvilket også var en lærerig fornøjelse.

Sidst men ikke mindst havde jeg godt selskab i form af de andre stipendiater, som boede i Maggina lejligheden. Vi havde ret forskellige baggrunde for at være i Athen, og meget forskellige fagligheder at bringe i spil. Dette bidrog til både sjov og hygge, men også berigende modspil og nye tanker om Athen.

Tak for et godt ophold!

Maja Rechendorff Møller