

HOLD OP ET DEJLIGT OPHOLD

En drøm blev opfyldt, og jeg fik et ophold i Athen, hvor jeg elsker at spekulere, spadsere og studere. En drøm kunne ikke være bedre, for virkeligheden i Athen med bopæl på Det danske Institut i Herefondos overgik, hvad man turde drømme om. Da svaret kom, om at jeg var tildelt et ophold her, så måtte jeg igen og igen opholde mig ved mit kommende projekt, der indebar at skrive en bog om den græske filosof Epikur. Jeg fandt ca. 20 bøger, som jeg måtte have med, men jeg kunne godt se, at selvom jeg mødte op i lufthavnen alene med en kuffert fuld af bøger, så ville jeg stadig få overvægt, også selvom jeg forinden gik på slankekur, så jeg kopierede de udvalgte afsnit og formindskede dermed mængden af bøger til en stor stak kopier. Jeg ville i Athen gøre ophold ved alt det, der i fysisk og åndelig forstand havde med Epikur at gøre, så min bog ville give et indblik i både hans filosofi og biografi. Titlen var hurtigt på plads, for bogen skulle hedde "En filosofisk havemand", idet Epikur anlagde en have, dengang lidt uden for Athen, hvor han samlede en kreds venner og filosofiske nørder med mulighed for at opholde sig i haven, hvis blot de deltog i havearbejdet, madlavningen og de filosofiske dialoger.



Det eneste de

filosofiske hoveder behøvede

hos Epikur var lidt mad og drikke, så de lige havde nok til livets ophold, og Epikur sagde selv, at han blot behøvede en krukke ost, så han kunne flotte sig, når han ville. Jeg spiste ligeledes megen ost i Athen og nød den sunde og smagfulde kost her, og jeg nød ikke mindst det skønne hus, hvor jeg fik en hel lejlighed til rådighed. Det må overgå Epikurs sparsommelighed og enkle livsførelse, for i det store hus er der alt, hvad man behøver. Opvaskemaskine, vaskemaskine, køleskab, et dejligt køkken, en fin opholdsstue med bibliotek og tagterrasse, foruden den terrasse, der hørte til mit værelse. Ellers serviceres man fra alle sider ved et kontor med Niki i centrum, hvor hjælpen til alting altid er at finde, som hvis man mangler en ekstra hovedpude eller vil have forbindelse til Epikurs Forening i Athen. Den gode og smilende rengøringsdame Angelia gør rent i mange timer hver dag i lejligheden, så det hele skinner, og solen gjorde i øvrigt det samme det meste af tiden, mens jeg var der. Man får gjort grundigt rent på sit eget værelse en gang om ugen, og hvis manden kommer på besøg, så bliver sengetøjet af en særlig fin sammensætning, så der heller ikke kommer til at mangle noget her. Endelig er der Det nordiske Bibliotek tæt på, hvor jeg tillige fik særdeles professionel assistance, så det hele følte som et rent kurophold, hvor man flokkedes om at gøre netop mig tilfreds og tilpas.



Epikur var ikke helt tilpas ved at blive fundet, og det var som om, at han hver gang, jeg kom til et nyt sted, havde været der, men også havde valgt at forsvinde igen. Filosofien med grundlag i de mange tekster skred hurtigt frem og bogen tog form, men de fysiske fodspor var ikke lette at afdække. Det lykkedes mig at finde Sokrates' 2 mulige fængsler, Platons akademi, Aristoteles' Lykeum, stoikeren Zenons stoa, og agoraen, hvor de alle havde spadseret rundt i deres filosofiske ophøjethed, besøgte jeg flere gange, men Epikurs opholdssted forblev ubekendt. Jeg fandt nogle ansigtsløse hoveder i Agrippas Odeon, og med det nordiske biblioteks hjælp blev det klart, at et af dem var Epikur, så selvom jeg ikke fik sat ansigt på, så var der nu noget konkret fra ham. Efter 14 dage kunne jeg sætte punktum i min bog, men desværre uden at have lokaliseret den berømte have, som jeg kom for at finde. Med det punktum fik jeg mere tid til vandringerne, og jeg begav mig endnu engang til Kerameikos, hvor der skulle løbe en flod, som også skulle have løbet tæt på Epikurs have, og fra hvilken han og vennerne hentede deres vand. Manden i skuret forstod min desperation, så jeg fik lov til at gå ind i området med Kerameikos denne gang uden at betale, fordi det eneste, jeg skulle, var at finde floden, som løb her. Den fandt jeg, selvom der ikke løb meget vand, men lidt plumret stillestående vand var ok med mig, når det kunne dokumentere Epikurs tilstedeværelse eller nærvær.

Jeg havde det tomme ansigt og det stille vand, og jeg skulle hjem i overmorgen, men den aften kom en skøn mail fra en venlig professor, der kunne give den præcise placering af Epikurs have, og det var ganske vist, for den sidste dag, den sidste tur og det sidste indtryk var en lille solbeskinnet grøn plet midt imellem murbrokker, affald og henkastet affald. Epikurs have findes, og jeg talte med en mand overfor, der også var lidt skør med Epikur som jeg, og han kunne fortælle, at flere udgravninger havde vist, at det var vores filosofiske havemand, der havde resideret her.

Næste dag kunne jeg flyve hjem med et smil på læben, for min mission var fuldført, og det kunne lige så godt have været en spændende roman, jeg havde skrevet, for sådan føltes jagten på Epikur. Bogen udkommer til juni, og da vil jeg sende en til såvel instituttet som til biblioteket, og indtil da må alle vente på afsløringen af, hvor haven ligger, hvis ikke man selv vil gå i de sparsomme fodspor på Epikur.

Jeg takker for det skønne ophold og den fine behandling.

Med venlig hilsen

Lise Sølund, idéhistoriker og forfatter.

Januar 2018