

Det Danske Institut i Athen,

Ophold November 2023

Kunstfotograf Emilie Lundstrøm

Først og fremmest en stor tak til Institutet for et godt ophold og altid praktisk hjælp 24/7.

Det var et givende ophold, som gav mig nogle nye indfaldsvinkler til mine billedkunstneriske projekter. Også mødet med de andre kunstnere på Institutet, som jeg nu kender og vil mødes med fremover herhjemme i Danmark, var inspirerende. Det er en glæde at rejse ud og møde kontakter hjemmefra. De har, ligesom jeg, oplevelser med hjem fra helt samme tid og sted.

Jeg er kunstfotograf, og har altid været fascineret af det gamle stillet op imod det nye: tidens forfald, naturen, forandringen igennem historiske arkiver. Jeg fotograferede alt det, jeg skulle, og har nu en masse materiale at arbejde med.

At kunne opholde sig i Athen en måned og få arbejdet så intenst har været berigende på alle mulige måder. At få lov til at besøge museerne og gallerierne flere gange og gå i dybden med mine projekter har været en gave.

Museer jeg mener kunne være givende for andre kunstnere at besøge, var Goulandris og Benaki, mine foretrukne samlinger. Benaki har en helt unik samling, og hvis man kommer tidligt, er der næsten ingen mennesker. Jeg nød at sidde oppe i deres rooftop restaurant og se ud over Athen. Efter Benaki museet anbefaler jeg, at man tager en tur op ad gaderne bag museet og sætter sig på Da Capo Caffè og nyder stemningen og menneskene.

Goulandris har en skøn samling. Det er som et friskt pust også at se og opleve noget moderne og få en lille pause fra det antikke. Den nationale have er et must. Det er en dejlig park, hvor der normalt kun var adgang for de kongelige, men nu har adgang for alle. Jeg nød også besøg i den lille café: Little Tree Books and Coffee, et godt sted at sidde og arbejde, og Lexikopoleio Bookstore, som har et rigt udvalg af bøger. Nabolaget Pangrati området er inspirerende. Selvfølgelig er Akropolis et must see, tidligt om morgenen er bedst! Jeg tog et hav af billeder, samt besøgte det nye Akropolis museum, som ligger overfor. Efter Akropolis kan man spise frokost eller aftensmad på Strofi Restaurant, som ligger meget tæt på. Fra deres rooftop er der en fabelagtig udsigt til Akropolis - en ny visuel vinkel. Afhængigt af, hvor længe ens ophold er, kan jeg varmt anbefale øen Hydra, en by med kun æsler og ingen biler og en ø, der ikke tager for lang tid at komme til. Jeg besøgte også Nafplio, en 2 timers kørsel med bus fra Athen. Nafplio var Grækenlands første hovedstad, smukt beliggende og et besøgt værd. Blev især helt inspireret og blæst bagover af Virgin Mary's kirke, lige midt i Nafplio centrum.

